



*De goedheid en mensenliefde  
van God onze Heiland is op aarde verschenen,  
en Hij heeft ons gered.*

*Brief aan Titus, 2, 11 en 14a*

Advent en Kersttijd 2024

Lieve familie, vrienden en gasten van de priorij,  
Beste parochianen en lezers van 'Kerk en Leven',  
Beste ouders, leerlingen, medewerkers  
en sympathisanten van de school,

In de herfsteditie van 'Philanews', de Belgische kwartaal­magazine voor postzegelliefhebbers, worden de aankondigd met de trotse verzekering: 'Met deze kerst­zegel brengen we de vrolijke warme sfeer van Kerstmis Nieuwsgierig bekijken we het prototype van de zegels. Voor binnenlands verkeer zien we de voor­stelling van een hert in een rendier die een cadeautje aanbiedt, voor een Europese bestemming is het een hert dat een brief brengt. 'De vrolijke hertjes stralen on­vervalste vreugde uit', zo luidt de begeleidende commentaar.

Hoe stemt ons dit bericht? Halen we de schouders op? Laat het ons totaal onverschillig wat op de talloze kerst­wensen wordt gekleefd die in deze periode naar en door ons worden verstuurd? Kunnen wij, gelovige christenen, nog kerst­kaarten vinden die stemmen tot een on­vervalste vreugde? Wanneer wij ons met hart en ziel verbonden voelen met wat er zich afspeelt in een gewelddadige wereld, kunnen we bij het vieren van Kerstmis onmogelijk blind zijn voor de schaduw van het kruis die zich aftekent achter de kribbe.

Gaza, Libanon, Syrië en Iran, Israël en Amsterdam. Oekraïne, Rusland, Noord-Korea, China en Taiwan. En zoveel andere gebieden waar mensen strijden en lijden, waar mensen worden opgejaagd en geen uitweg meer zien. Soldaten aan de frontlijn en vluchtelingen in kampen, waar oud noch jong worden ontzien.

Meer dan ooit verlangen we naar redding, naar de komst van Gods Rijk in deze wereld. Jezus die on­vervalste liefde preekt en beleeft, Jezus die ook van ons vraagt dat we verlossen, bevrijden en leven schenken. Slechts waar mensen zo handelen - en ontelbaar is hun menigte onder ons - kan het Kerstmis zijn en kan een on­vervalste vreugde opbloeien.

Dit jaar delen wij als kloostergemeenschap voor het eerst zo concreet in de 'armoede van onze Kerk', dat wij nog slechts bij uitzondering een beroep kunnen doen op een priester. Zelfs voor de diensten op kerstdag hebben wij geen priester als voorganger. We hebben op dit punt geen keuze. Dus doen we zelf maar ons best. En intussen vertrouwen we vast erop: wij doen ons best, God doet de (grote!) rest. Op Hem is onze hoop gericht.

'Want de genade van God, bron van heil voor alle mensen, is op aarde verschenen. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven om ons van alle on­gerechtigheid te verlossen'. Zalig Kerstmis!

*Ls. Erica M. p. OSB en medeausters*



- Nog zeer veel andere bekenden uit onze familie-, gasten-, school- en vriendenkring, allen herdacht in onze Allerzielenviering, maar te talrijk om de hele lijst met alle namen hier te vermelden.

Hun aller gedachtenis houdt stand voor eeuwig.

We wensen u van harte een gezegend Jaar des Heren 2025.

Zr. Erica M. M. OSB

z. Caritas

Zr. Godofriede

Z. Godelieve

Z. Loggetha

Zr. Eugenia M. OSB

z. Hadewyeh

Therisia