



Geboren,
heden in de stad van David: uw Redder.
Hij is de Messias, de Heer.
En dit is daarvan het teken:
gij zult een klein kind vinden. Lukas 2: 11-13.

Advent en Kersttijd 2022

Lieve familie, vrienden en gasten van de priorij,
Beste parochianen en lezers van 'Kerk en Leven',
Beste ouders, leerlingen, medewerkers en sympathisanten van de school,

We horen de blijde boodschap die de engel als tolk van God laat weerklinken in het geboorteverhaal van Jezus bij de evangelist Lukas: 'Ik verkondig u een grote vreugde: heden is u een Redder geboren!'

De herders die bij hun kudde waken in de nacht, worden op dat ogenblik omstraald door een groot licht en ze luisteren verbaasd en blij naar hemelse gezangen.

Het verhaal heeft altijd tot onze verbeelding gesproken. Hier wordt een gevoelige snaar aangeraakt bij ons diepste verlangens, waar in onze emoties de vreugde ontspringt.

Op dit feest van Kerstmis 2022 moge het niet anders zijn: Vrede en vreugde op aarde voor alle mensen van goede wil.

Wellicht rijst de vraag: Is vreugde mogelijk in onze wereld, waar de vrede niet enkel wordt bedreigd maar heftig geschonden, waar dagelijks vele bloedige offers worden gebracht aan het apocalyptische monster dat oorlog heet? Waar het wrede conflict in Oekraïne trieste gevolgen heeft voor miljoenen onschuldige mensen.

Gods bode zegt ons aan dat er een Redder is geboren. Jezus is geboren, God-met-ons is zijn naam. Hoe staat die God bij al het geweld aan de kant van zijn mensen?

Jezus-Messias openbaart ons de Vader als een God van genade. Tegelijk stelt Hij ons zelf, als Gods geliefde kinderen, verantwoordelijk voor het realiseren van Gods visioen voor heel zijn schepping. Ieder van ons mag architect zijn in het grote heilsplan, en zelfs God blijkt niet in staat ons dit voorrecht te ontnemen.

Als dan de relatie met God verloopt via de relatie met mensen, als waarachtige godsdienstigheid samenvalt met menselijkheid en zich onder meer bewijst door inzet en sociale rechtvaardigheid, dan kunnen we niet ontkennen dat het Kerstmysterie ons heel persoonlijk raakt en opvordert. We kunnen 'er iets aan doen', hoe bescheiden dat ook moge zijn.

Die zekerheid moge ons vervullen van huiver en stille vreugde. Zalig Kerstmis!

Zr. Erica M. M. OSB en medewerkers

