

Bij de uitvaart van  
Zr. Constantina op 13 maart 2022.

## VITA ET PAX

De zuster die wij vandaag hier in Piano di Sorrento ten grave dragen, Suor Constantina Maria Maresca, geboren op 18 april 1933, groeide hier op bij haar geliefde familie, waarop zij heel haar leven bijzonder fier was en die haar altijd zeer dierbaar bleef.



Maar spoedig hoorde en volgde zij de roepstem van haar beminde Heer en reeds op 24 maart 1952 vinden we haar, pas 18 jaar oud, in het verre België, waar zij haar vorming krijgt in het noviciaat van de Benedictinessen van Schotenhof, die tot de congregatie van Monte Oliveto behoren.

Zij is daar als Italiaanse niet alleen, want als zij op 7 oktober 1953 haar tijdelijke professie doet, en op 7 oktober 1956, de dag van haar eeuwige geloften, ook de maagdenwijding ontvangt, zijn er in de gemeenschap van Schotenhof nog zes andere Italiaanse zusters aanwezig.

Ze krijgen er hun vorming en leiden er een leven van gebed en werk als monialen van de Olivetaanse tak van de Orde van Sint Benedictus. Zuster Constantina is in Schotenhof onder meer werkzaam op de school *Vita et Pax*, waar zij bijzonder geliefd is bij de leerlingen.

Wanneer het moederhuis van Schotenhof in 1962 voor deze groep van Italiaanse zusters in Italië een huis, genaamd 'Villa Linda', kan verwerven, op de grens van Firenze en Fiesole, en er een stichting begint, is Domna Constantina een van de gelukkigen om er haar intrek te nemen en er een leven te leiden van intens gebed en ijverig werk.

In het liturgisch monastiek gebed is zij voorbeeldig en trouw, en ze gebruikt graag haar mooie stem bij de gebeden en gezangen in de kleine en stemmige kapel van 'Villa Linda'.

Haar werk bestaat vooral in het beoefenen van de gastvrijheid. Hoeveel gasten, die van alle streken van de wereld kwamen, heeft zij vriendelijk ontvangen en voor hoeveel personen heeft zij in de beide gebouwen van het klooster een aangenaam verblijf klaargemaakt! Altijd verraste zij de gasten door haar vriendelijkheid, haar generositeit en haar voorkomendheid.

Toen de gemeenschap eigenlijk te klein was geworden om met dit dienstwerk door te gaan, houdt Suor Constantina toch nog twintig jaar lang moedig stand, samen met Zr. Oliva. Dan wordt de opgave te zwaar.

Na lange gelukkige jaren van kloosterleven in 'Villa Linda', keert zuster Constantina, op haar persoonlijke wens, in 2010 naar Meta di Sorrento terug, om er met haar zus Matilda te wonen tot 2017 en na de dood van Matilda in de *Casa di Riposo San Michele Arcangelo*.

Suor Constantina genoot er een uitstekende verzorging en was er, zoals wij konden vaststellen als we haar bezochten, erg geliefd door het verzorgend personeel en haar medebewoners. Ze kreeg er dagelijks bezoek van haar naaste familie, vooral van haar broer Aniello en schoonzus Laura.

De laatste maanden werd zij erg getroffen in haar gezondheid, eerst door Covid-19, dan door problemen van de luchtwegen en ten slotte door een tumor in de pancreas die haar fataal werd.

Zij doorstond al deze beproevingen op een voorbeeldige wijze, sereen als een engel, en op 12 maart, precies zelfde datum als haar zus Matilda vijf jaargeleden, is zij in de armen van haar geliefden in vrede overleden, om op te gaan naar Gods eeuwige 'Leven en Vrede'.

Mogen Gods engelen haar begeleiden naar het hemels paradijs.

Lieve Domna Constantina, blijf onze voorspreekster bij de Heer!

*M. Erica M. Van de Cauter, superiora generale*

